

Verwerking voor Connectgroepen

Spreker: Marcel van Noort

Datum: 94-09-2022

Preekserie: Geloven is zien

Titel Preek: Missie

Bijbelgedeeltes:

- 1 Petrus 2:9
- Ef. 4:11-15

Samenvatting

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht.

1 Petrus 2:9-10

Tekst spreekt over IDENTITEIT = een uitverkoren geslacht, heilige natie. Onze indentiteit ligt in ons zoonschap of dochterschap van de Vader, van God de Vader.

Het spreekt ook over een OPDRACHT= De opdracht om de Grote daden van God verkondigen en priesters te zijn.

Het spreekt over een BELOFTE, die al is uitgekomen en welke ook geldt voor de eeuwigheid = Geroepen uit de duisternis naar Zijn wonderbaarlijke licht.

Visie

Mensen winnen, discipelen maken, communities transformeren.

Missie

Mensen toerusten voor het leven door geloof, als volgeling van Jezus Christus!

Onze focus in de eerste plaats op Jezus en door op Hem te focussen, leren we ook de Vader kennen, want dat is waar Jezus ons elke keer weer naar wijst. Jezus zei: Ik doe wat de vader tegen mij zegt, Ik doe dit door degene die Mij gezonden heeft, Ik doe niets uit mezelf, Ik doe wat de Vader Mij gegeven heeft, Ik kom in Mijn Vaders naam. En misschien wel één van de bekendere: **Joh. 14:6 Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.** Alles wat ik doe is zodat jullie bij de Vader kunnen komen. Ik ben de weg, de Vader het doel. Hij heeft Mij gezonden, Hij heeft het Mij laten zien, Hij heeft het Mij gegeven. En Ik, ik laat jullie HEM zien

Een discipel volgt letterlijk iemand in de hoop uiteindelijk te worden wat hij is.

Een volgeling zijn betekend dat je Hem volgt, dat je Hem achterna gaat, dat je wilt doen wat Hij deed. (Rom. 10:9) Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.

Efeze 4:11-15 spreekt dat we elkaar nodig hebben en toegerust moeten worden omdat we anders maar allerlei kanten op ga en niet standvastig zijn in ons leven, in ons geloof. We hebben elkaar nodig.

Een volgeling worden is een moment in je leven waarin je Hem toelaat. Een keuze moment. Daarna begint op proces van het maken van een commitment en dagelijkse keuze.

3 dagelijkse gebeden kunnen daarbij helpen:

- Gebed van overgave: Hier ben ik om uw wil te doen (Hebr. 10 : 9)
- Gebed van vervulling: Vul mij met de heerlijkheid van de hemel (Ef. 5 : 18)
- Gebed van gehoorzaamheid: Spreek Heer, uw dienaar luistert (1 Sam. 3 : 10)

Toerusting vinden we belangrijk:

Toegerust worden zodat we mensen winnen,

Toegerust worden om discipelen te maken en om discipelen te zijn.

Toegerust worden om communities te transformeren,

Zodat de grootheid van God verkondigd en gezien wordt door ons heen, een Heilige natie, die geroepen is naar Zijn wonderbaarlijk licht.

Verwerkingsvragen:

1. Ben ik de afgelopen periode gegroeid in mijn geloof, in mijn karakter, in mijn gehoorzaamheid aan God?
2. Welke keuzes wil ik maken in het zijn van een levenslange leerling van Jezus?
3. Welke commitment wil ik naar God maken en naar andere toe, zodat ik andere kan helpen in hun proces?